

De Ekster

'pikt van alle kernen iets mee'

JAARGANG 4, NUMMER 14, JUNI 2023

De vlag mag uit

De examenuitslagen zijn binnen en daarom hangt op veel plaatsen de vlag uit. Proficiat! Anderen moeten nog even hard aan het werk, om met een herexamen alsnog het begeerde diploma binnen te halen. Want dat diploma, daar gaat het allemaal om. Jarenlang werk je daar naar toe. Je doet een 4hoop kennis en kunde op, maar wat heb je er aan, als je dat niet kunt bewijzen met dat papiertje. Voor menige tiener of jongere is het eindexamen een soort laatste oordeel. Als je daar doorheen komt, dan zit je goed. En niet alleen die jongeren, ook de ouders denken er zo over, en met hen eigenlijk heel onze maatschappij.

Bij het laatste oordeel, waarover Jezus regelmatig vertelt, zit je ook goed als je daar doorheen komt. Maar de criteria die Hij aanlegt om te kunnen slagen, zijn wel even anders dan we gewend zijn. Als je oog hebt voor mensen die het moeilijk hebben, dan ben je goed bezig. Als je barmhartig bent, zachtmoedig, zuiver van hart; als je werkt aan vrede en gerechtigheid, en zelfs als je het heel slecht getroffen hebt, verdrietig bent, arm van geest, dan feliciteert Jezus je. Als je je vertrouwen maar durft te stellen op God; en met Hem werkt om van onze wereld een goede wereld te maken. Dan ben je een mens naar Zijn hart. Dan mag ook voor jou de vlag uit.

diaken Wilchard Coojmans



Weekendmissen

Za 19.00 uur Antonius van Padua kerk

Zo 9.30 uur Genovevakerk

Zo 11.00 uur Martinuskerk

Dagmissen

Antoniuskerk: ma, di, vrij, za om 09.00 uur eucharistieviering.

Donderdag om 19.00 uur eucharistieviering met aansluitend aanbidding tot 21.30

Ritakapel Boskant: woe 19.00 uur

Parochiebureau Nijnsel

Tel: 0413-472615

Woensdag 10.30 - 11.30 uur

Parochiebureau Son

Tel: 0499-471266

Maandag, dinsdag en vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Parochiebureau Breugel

Tel: 0499-847241

Donderdag 11:00 - 12:00 uur

Parochiebureau Sint-Oedenrode

Tel: 0413-476948

Donderdag en vrijdag 10.00 - 12.00 u

www.heiligeodaparochie.nl

Rekeningnummer

Parochie Heilige Oda

NL88 RABO 0138 2040 71

t.n.v. Parochie Heilige Oda

Antonius en Sacramentsdag hand in hand

Door Lambert Verhoeven

Het tweede is al langer wat in de vergetelheid geraakt; daar zijn we binnen de Nederlandse kerk nogal goed in. Maar onze pastoor zorgt er wel voor dat alle feesten en hoogfeesten toch de aandacht krijgen die ze verdienen. De heilige Antonius zal in Nijnsel sowieso nooit worden vergeten. Op de nog steeds populaire heilige met Portugese roots zit geen sleet.

Op zondag 11 juni jongstleden was er in het zonovergoten Processiepark, waaraan pastoor Bekx ooit de eretitel 'Groene Kathedraal' heeft toegekend, dus meer dan genoeg te vieren. Het Feest van de Heilige Antonius, patroon van onze kerk dat officieel op 13 juni op de kalender staat, Sacramentsdag (het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament) en een dankviering voor communicanten, vormelingen en dopelingen. Op Sacramentsdag staat de monstrans centraal en die wordt op zijn beurt weer als onderdeel van een bescheiden processie onder een baldakijn verplaatst. En je viert het goed of je viert het niet, dus ook de baldakijn was van de partij. De pastoor houdt nu eenmaal niet van half werk. Wie zijn er



altijd trouw van de partij om deze viering de nodige luister bij te zetten? Muziekvereniging Meierijstad, ons Deo Favente koor en het Sint-Jorisgilde, drie belangrijke pijlers die het altaar omzomen. Leden van de kerkhofploeg hebben enige dagen eerder al het rustaltaar schoongespoten, want in een park zie je altijd wel sporen van de kracht van de natuur. Ook de beelden staan niet altijd ongeschonden in het leven, maar dat geldt natuurlijk voor ons gelovigen eveneens. In de homilie hoorden we dat een ezel niet dom en koppig is, maar alleen koppig. De communicanten zijn altijd maanden trouw in de weer om via allerlei kanalen geld op te halen. Dit keer betrof het een vogelnestschommel voor de kinderen van de Emiliusschool in Son, een school voor kinderen met een meervoudige beperking. Op de cheque stond het fraaie bedrag van maar liefst 1800 euro die de directeur van de school maar al te graag in ontvangst nam.

Na de viering was het de weg oversteken naar de traditionele koffie, ofschoon het dit keer meer weer was voor ijskoffie. Ondertussen nog gezellig even 'socializen' voordat de kermis vierende jeugd het Beckartplein overneemt.

De deur staat voor je open!

Hoi jongens en meisjes,

Het Emmanuel zomerkamp van 12 – 17 aug 2023 in Helvoirt gaat over verwelkomen en thuiskomen! En dat geldt voor iedereen. Ook voor degenen die vaak buiten de boot vallen, al dan niet door eigen schuld. In de Bijbel staan twee prachtige verhalen die gaan over de barmhartigheid van God de Vader. In de eigentijdse en vrolijke kampmusical zijn elementen uit de parabels van de verloren zoon en van de barmhartige Samaritaan te herkennen.

Simpel gezegd gaat het erom dat de deur altijd voor je open staat. Wat er ook gebeurt. Misschien gaan de dingen anders dan je had gehoopt of heb je weleens dingen niet helemaal goed gedaan. Er wordt op je gewacht. Sterker nog, er wordt naar je uitgekeken! Je mag altijd opnieuw beginnen! Zet jij ook de deur open voor anderen die misschien buitengesloten of gepest worden?

We zullen ontdekken dat we door zelf altijd weer 'thuis te komen' en anderen 'thuis te brengen' sterk en gelukkig zullen worden. Thuis zijn, betekent dat je op een plek bent waar je op en top gelukkig bent, omdat je geliefd bent en er naar je uitgekeken wordt!

We willen er weer een mooi en vrolijk feest van maken. En vergeet niet je vrienden mee te nemen. De deur staat voor jullie open! We kijken er naar uit jou en je vrienden te verwelkomen deze zomer.

Wist je dat er al meer dan 100 kinderen zich hebben aangemeld en dat er minstens vier uit jouw parochie ook gaan? Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar uit groep 4 t/m 8 van de basisschool. (Kinderen van 7 jaar in groep 4 zijn ook welkom.)

Folders liggen achter in onze parochiekerken en voor meer info/contact:
www.emmanuelnederland.nl/activiteiten/zomerkamp

Heb jij je al ingeschreven?!



Foto impressie
Emmanuel
zomerkamp 2022



10 jaar Antoniuskapel Nijnsel

Door Tonnie Donkers

Het is 1971 wanneer het parochiebestuur het Antonius huis, in de volksmond D'n Bauw genoemd, verkoopt aan de Stichting Nijnsels Algemeen Belang. Deze stichting laat om het gebouw te kunnen exploiteren een gymzaal en een feestzaal aanleggen. Ook aan de buitenkant komen er veranderingen en het Antoniusbeeld dat jarenlang boven de ingang van het gebouw heeft gestaan verdwijnt in de puinbak. Directeur Harrie van Schijndel van het uitvoerende aannemingsbedrijf kan het niet over zijn hart verkrijgen om het beeld te vernietigen en haalt het beeld met toestemming van Pastoor Martin uit de puinbak en geeft het thuis een prominente plaats.

Pastoor Elbers, die pastoor Martin opvolgt, vindt het maar niets en wil dat het beeld weer terugkomt naar Nijnsel. Van Schijndel en de pastoor maken dan een afspraak: 'Het Antoniusbeeld komt bij zijn overlijden terug naar Nijnsel.'

Augustus 2012 wordt Harrie van Schijndel opgenomen in een verzorgingstehuis in Reusel. Hij belt dan naar Nijnsel, dat het Antonius beeld opgehaald kan worden en teruggegeven aan de H. Antoniusparochie. Het beeld wordt opgehaald en de toenmalige pastoor Blom is enthousiast en zegt: 'Hier moeten we een veldkapel voor gaan bouwen.' Er wordt een comité gevormd. Nijnselaar Martien Vos maakt een ontwerp. Na enig zoekwerk wordt er een mooie plek gevonden in de Weieven op een stukje grond van Harrie Dekkers aan de Lieshoutseweg. Harrie stelt de grond ter beschikking aan de parochie. Onder leiding van Bert Verbakel wordt op Hoeve Strobol samen met zijn vrijwilligers de bouw van de kapel ter hand genomen. Op 10 mei 2013 wordt de kapel met een dieplader vervoerd naar de Lieshoutseweg en krijgt ze haar definitieve plaats. De ruimte rondom de kapel wordt voorzien van prachtige planten en op 13 juni, de Feestdag van de Heilige Antonius, wordt onder grote belangstelling de kapel door bisschop Hurkmans ingezegend.

Wie regelmatig de kapel passeert zal het ongetwijfeld zijn opgevallen, dat er bijna altijd wel een kaarsje brandt. De kapel wordt door voorbijkomende fietsers en wandelaars dus druk bezocht, Het is ook een prachtige plaats om een kaarsje aan te steken, even te rusten of meegebrachte versnaperingen te nuttigen.

Om ervoor te zorgen, dat de kapel en groenvoorziening er gelikt bij blijven staan, is er een klein groepje vrijwilligers actief, dat ervoor zorgt dat de voorraad kaarsen op peil blijft, dat de planten goed onderhouden worden en dat kleine reparatiewerken worden uitgevoerd. Tom van den Elsen houdt alles in de gaten en schakelt dan Gerrit van den Hanenberg en Bert Verbakel in. Samen zorgen zij er al tien jaar voor, dat de Antoniuskapel en het Antoniusbeeld up to date blijven.

Hoog tijd om bij het 10-jarig bestaan van de kapel deze vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten. Dat hebben ze verdiend.



Vlnr: Gerrit van den Hanenberg, Bert Verbakel en Tom van den Elsen

Werkzaamheden glas-in-lood ramen St. Genovevakerk

Door Ad Louwers

De prachtige glas-in-lood ramen op het priesterkoor van de St. Genovevakerk in Breugel zijn na zo'n 100 jaar hard toe aan een grondige renovatie. Met dit omvangrijke en tijdrovende karwei is afgelopen maart al een begin gemaakt. Eerst werd de bouwplaats ingericht en een grote steiger geplaatst. Vervolgens is in de maand april het glas-in-lood gedemonteerd en afgevoerd naar het glas-in-lood atelier in Den Bosch. In de maanden mei, juni en mogelijk ook nog gedeeltelijk in juli, afhankelijk van het restauratieproces, worden de ramen volledig gerestaureerd. Tegelijkertijd wordt het metselwerk en het voegwerk in de achtermuur van de kerk hersteld.

Op 16 mei jongstleden bezocht een delegatie van onze parochie het atelier in Den Bosch en kreeg uitleg over het hele proces van restauratie. Al het lood moet worden vervangen. Daarvoor moeten alle glasstukjes worden losgemaakt, grondig gereinigd, zo nodig gelijmd of vervangen, opnieuw worden gezet in nieuw lood en tenslotte gekit, zodat de ramen ook waterdicht zijn. Vooral de stukken gebrandschilderd glas die vervangen moeten worden vormen een uitdaging. Daarvoor zijn weer gespecialiseerde mensen in dienst bij het atelier. Al met al is het een heidens karwei, of om meer in de kerkelijke sfeer te blijven: monnikenwerk. Volgens de nu bestaande planning zullen de ramen in de maand juli weer teruggeplaatst kunnen worden en kan tot slot de grote steiger, die nu nog is opgebouwd, weer worden gedemonteerd. We kijken er naar uit.



Familie Strada nog steeds in touw voor minderbedeelden

Lieve Nederlandse vrienden, het is een grote vreugde voor ons om over ons leven in Noordwest-Italië te vertellen. We waren echt blij om de uitnodiging van Lambert te ontvangen om dit artikel te schrijven voor jullie parochieblad. We zijn hier nu inmiddels zes jaar en er zijn veel dingen gebeurd.

We leven in de havenstad Genua op de heuvels, die de stad omringen, in een huis dat ter beschikking is gesteld door het bisdom. Elke dag genieten we van prachtige uitzichten met fraaie zonsondergangen over de Ligurische zee. Ons huis ligt naast het heiligdom Nostra Signora della Guardia waar in 1490 een Mariaverschijning was aan een arme lokale pastoor. In de jaren daarna werd op de plaats van de verschijning het huidige heiligdom gebouwd. Herinneren jullie onze kinderen? Monica is nu 19 jaar, Paolo 17 en Ilaria 16. Net hier aangekomen werden ze ingeschreven op de basisschool, het was best wel moeilijk om aan te passen aan een nieuwe studiemethode die heel anders is dan de Nederlandse, maar godzijdank is het ze gelukt. Monica zit in de vierde klas van het Talenlyceum, Ilaria in de tweede klas en studeert Menswetenschappen, Paolo blijft op de basisschool totdat hij 18 is. In Italië zijn er geen speciale scholen, Paolo gaat naar een normale school waar klassen zijn voor speciale leerlingen, maar hij neemt deel aan vele vakken met valide jongens van andere klassen. Hij neemt samen met alle andere jongens deel aan de schoolreizen en schooluitjes en hij is altijd superblij om onder jongens van zijn leeftijd te zijn. In de afgelopen jaren zijn er zoveel dingen gebeurd...

We hebben verschillende mensen opgenomen met meerdere moeilijkheden: in 2017 een alleenstaande moeder met haar 1 jaar oude dochter en twee Afrikaanse meisjes die op de markt stonden en bijna slachtoffer werden van mensenhandel; in 2019 een Venezolaanse moeder met haar drie kinderen en een vrouw van 45 jaar die in moeilijkheden zat; binnen een jaar hebben we onafhankelijk voor ieder van hen accommodatie kunnen regelen. Vervolgens heeft COVID ons al die jaren geblokkeerd in al onze activiteiten. In 2021 hebben we weer mensen opgenomen en er is een meisje van 15 jaar in de pleegzorg aangekomen.

De oorlog in Oekraïne heeft ons weer naar de frontlinie gebracht om slachtoffers op te nemen, hier op het heiligdom hebben we voor een paar maanden honderden Oekraïeners verwelkomd, dit in samenwerking met de diocesaanse Caritas. De afgelopen maanden vonden we langzaam maar zeker een geschiktere accommodatie voor alle vluchtelingen. De enige die bij ons is gebleven, is een 19-jarig Oekraïens meisje. Ze kende niemand in Italië, dus heeft ze gekozen om bij ons te blijven. Op dit moment zijn we met zijn achten in ons pleeggezin.

Naast onze drukke familie leven volgen we ook andere activiteiten van onze Associatie. Pietro houdt zich bezig met missies, organiseert trainingen voor vrijwilligers die onze missies willen ervaren en ondersteunen. Hij werkt samen met het heiligdom naast ons om mensen te helpen die hier komen en om, vaak dringende, hulp vragen bij diverse problemen.





Ik, Carmela, ben teruggekeerd om jeugdbediening ter hand te nemen, we organiseren vergaderingen, retraites en kampen voor tieners en jongeren op nationaal en Europees niveau. Sinds vorig jaar heeft onze bisschop ons in het diocesaanse team meegenomen om de SYNODE in de verschillende parochies te organiseren en te promoten. Dit is ook een leuke klus, maar zeer uitdagend. Kortom, we hebben veel te doen, maar we doen het graag!

Laten we ook de Heer nogmaals bedanken voor de prachtige levenservaring die Hij ons in Nederland heeft vergund. Het was een zeer belangrijke tijd voor ons en ook een geweldige tijd van menselijke groei. We hebben mooie en speciale mensen ontmoet. En we danken u daarvoor ook vandaag nog. Uw ontvangst destijds was buitengewoon en we hebben ons altijd thuis en gewaardeerd gevoeld in de Parochie Heilige Oda en in het bijzonder in Boskant. Een ander Europees land leren kennen en met de cultuur en gebruiken te worden geconfronteerd was echt heel verrijkend: Een andere manier om de kerk mee te beleven met specifieke kenmerken en geaardheden, maar de pracht van onze Kerk is precies die van je altijd thuis voelen in elk deel van de wereld. Ja, onze katholieke kerk is inderdaad een groot geschenk, niet alleen voor ons, maar voor de hele mensheid. Onze wens voor ons allen is dat de synode die zo sterk door paus Franciscus wordt gewild, ons hart echt kan regenereren, de passie voor het Evangelie herstellen, de liefde voor Jezus Christus bestendigen en er samen voor zorgen dat nieuwe hoop en acties van vrede, liefde en solidariteit altijd blijven floreren.

Een knuffel voor jullie allemaal, samen altijd verenigd in gebed en in Christus,

Carmela en Pietro Strada

P.S. Nederlandse vrienden die ons willen bezoeken zullen altijd welkom zijn in ons huis. Shalom!

Hoe gaat het met... Jos van den Bosch?

Door Johanna van de Ven

Op 21 februari 2010 neemt Diaken Jos van den Bosch afscheid van onze Martinusparochie. Jos sloot daarmee ruim 18 jaar pastoraat in Sint-Oedenrode af. Daarvan was hij de laatste 14,5 jaar verantwoordelijk voor de Martinusparochie. Jos was o.a. zeer intensief betrokken bij de restauratie van de Martinuskerk van binnen en van buiten en bij de restauratie van het Smitsorgel en de Calvarieberg op het Martinuskerkhof. Vele vrijwilligers werden onder zijn leiding gemotiveerd om deel te nemen aan activiteiten van de parochie. Jos, je hebt voor veel parochianen het verschil gemaakt; je gaf betekenis aan vreugdevolle gebeurtenissen, maar ook bij verdriet was je een grote steun. Zeer vele parochianen zijn dan ook benieuwd hoe het met je gaat.

Hoe gaat het persoonlijk met je?

Met mij gaat het sinds mijn vertrek uit de parochie in februari 2010 nog steeds goed en daardoor kan en mag ik nog steeds in het pastoraat werkzaam zijn.

Hoe kijk je terug op jouw zeer intensieve periode in de Martinusparochie?

In het toenmalige Rooise weekblad 'Midden Brabant' (d'n Handelsvriend) van 03 februari 2010 zei ik over mijn ruim 18 jaar pastor mogen zijn: "Ik had hier een gouden tijd." En dat meen ik ruim 13 jaar na mijn afscheid nog steeds voor de volle 100%. Het was, is en blijft een liefde en verbondenheid die nooit zal vergaan.

Wat is er, na een indrukwekkend afscheid hier, allemaal op je pad gekomen?

Na mijn lange Rooise periode had ik acht weken een zogeheten sabbath-periode; dat is een bezinningsperiode tussen de oude en een nieuwe benoeming. Die heb ik gebruikt om met een deskundige de lange Rooise periode met alle ups en downs (veel meer ups dan downs!) te evalueren en om mij voor te bereiden op een heel nieuwe pastorale en persoonlijke uitdaging. Daarnaast heb ik een rondreis van bijna drie weken door het prachtige Suriname gemaakt en ook het Amazonegebied bezocht. Maar het hoogtepunt van die sabbath-periode was toch wel het mogen beleven en meevieren van heel de Goede Week in Rome waar ik op Eerste Paasdag 2010 de Communie op het Sint Pietersplein mocht uitreiken naast Paus Benedictus XVI.

Op 1 maart 2010 begon mijn nieuwe benoeming in Parochie De Drie Eenheid Gemert-De Mortel die enkele jaren later door fusie opging in de nieuwe Sint Willibrordus Parochie Gemert-Bakel met in totaal zeven dorpen waaronder de bedevaartplaats Handel. Op 1 augustus 2019 ging ik met pensioen (emeritaat) en kort daarna brak corona uit en werd het even stil. Op verzoek van onze Bisschop Mgr. Gerard de Korte ben ik op 1 januari 2021 benoemd (als vrijwillig pastor) in de Sint Christoffel Parochie in het Land van Maas en Waal met vier dorpen aan de Maas en vier aan de Waal. En vanaf 1 januari 2023 ben ik (ook weer op verzoek van onze bisschop) pastoraal actief in de Parochie Heilige Michael met de plaatsen Schijndel, Sint-Michielsgestel, Gemonde en Den Dungen.

Jos, je bent al 32 jaar diaken. Heeft het gebracht wat je ervan verwacht had?

Veel meer nog dan dat ik had kunnen of durven hopen. Ik ben een gelukkig mens!

Veel mensen keren zich van de kerk en het geloof af. Wat zou je daarover willen zeggen?

Dat vind ik heel erg en doet mij ook pijn, maar ik twijfel geen moment aan het feit dat geloof en Kerk altijd zullen blijven bestaan, al zal dat telkens weer in wisselende grootte en vorm zijn. Gelovig-zijn en Kerk-zijn was, is en blijft altijd een zoektocht en dat bedoel ik positief, want dan zit je als gelovige, als geloofsgemeenschap telkens weer in een dynamisch proces; het is en blijft een levenslange zoektocht naar wat Paus Franciscus noemt: Synodaal Proces, een échte en oprechte weg van geloof, hoop en liefde!



Actie Kerkbalans 2023

De Actie Kerkbalans 2023 heeft een aantal positieve zaken opgeleverd. Daar zijn we degenen die aan die positieve richting hebben mee gewerkt dankbaar voor. Naast dat nagenoeg alle deelnemers blijven deelnemen waren er veertig parochianen die zich opgaven als nieuwe deelnemer of deelnemers die hun bijdrage verhoogden.

Ook waren er een aantal reacties van mensen die wel als parochiaan staan ingeschreven, maar niet meer in de administratie als zodanig te boek willen staan. Dat zijn parochianen die zich niet meer met de parochie verbonden voelen. Dat vinden wij heel jammer, maar anderzijds geeft het ook duidelijkheid, aangezien we voor hen de kosten van de actie Kerkbalans niet hoeven te maken.

De 'Ekster special' als bijlage werd goed ontvangen. Vele positieve reacties kwamen daarover binnen. Dank daarvoor. U heeft daarin kunnen lezen dat door de Corona-perikelen de parochie in financiële zin flink heeft ingeboet.

Hoe het een en ander uitpakt in financiën is nu nog moeilijk te zeggen. In feite kunnen we dat pas zien aan het begin van het volgend jaar bij het opmaken van de jaarrekening 2023. We zijn nog niet helemaal terug naar voor de coronatijd, maar hopelijk komt dat nog. Mocht het zijn dat iemand alsnog wil aansluiten bij de Actie Kerkbalans, dan kan dat altijd. Een berichtje naar het Parochiecentrum is voldoende om een en ander te regelen. Oh ja, wist u dat uw vaste kerkbijdrage aftrekbaar is van de belasting? Wel even regelen.

Het team Actie Kerkbalans
Fred Tijssen



Parochiebijdragen 2022 St. Petrus' Banden Son

Door Joep Hessels

Na een zeer positieve stijging van de ontvangen parochiebijdragen in het jaar 2021 met 13,85% tot € 27.491,90 is het jaar 2022 afgesloten met een totale ontvangst van € 26.776,56 (een daling van 2,6% ten opzichte van het jaar 2021). Uit de jaarlijkse analyse van de ontvangen parochiebijdragen op bankrekening NL25 RABO 0148 2926 23 blijkt verder:

1. Het aantal geregistreerde contactpersonen (hoofden van gezinnen en alleengaanden), zonder de contactpersonen van buiten Son, is gestegen met 9 personen tot 3.135.
2. De gemiddelde leeftijd van de contactpersoon blijft 58 jaar.
3. Van 6,4% van het aantal contactpersonen, exclusief die van buiten, is een bijdrage ontvangen. In 2021 bedroeg dit percentage 7,0%.
4. Per ontvangende contactpersoon bedraagt de parochiebijdrage € 127,51. Een stijging met 5,2%. (2021: € 121,11).
5. Sinds het jaar 2014 brengt de leeftijdscategorie 80-89 (geboren tussen 1932 en 1941) de grootste parochiebijdrage in (€ 9.874,33 = 37%).
6. De contactpersonen in de leeftijd van 70 tot en met 99 jaar brengen gemiddeld, gerekend over de afgelopen vijf jaren meer dan 82% van de ontvangen parochiebijdrage in (2022: € 23.333,25 = 87%).



Het is verheugend dat ondanks een daling van de totale ontvangen parochiebijdrage in 2022 de gemiddelde bijdrage per contactpersoon is verhoogd. Alle parochianen van de geloofsgemeenschap St. Petrus'Banden die hebben gedoneerd: Hartelijk dank voor uw steun. De steun die we zo hard nodig hebben om alle activiteiten draaiende te kunnen houden.

Graag doen we een beroep op parochianen die nog geen bijdrage leverden. Doet u ook mee?

In de coronaperiode hebben we gemerkt hoezeer samenzijn van onschatbare waarde is in onze geloofsgemeenschap. Veel parochianen hebben naast de eucharistievieringen, het meedoen aan activiteiten en het koffie drinken na de viering écht gemist. De parochie is niet voor niets een plaats van betekenis met inspirerende vieringen, voor het opsteken van een kaarsje voor alles wat u bezig houdt, een luisterend oor en hulp aan onze naaste.

Veel in de kerk wordt kosteloos door vrijwilligers gedaan. Niet omdat zij niets waard zijn; juist omdat zij van onschatbare waarde zijn. Denk aan al het werk op secretariaten, het onderhouden van gebouwen, het openen van kapellen, het rondbrengen van brieven voor de actie Kerkbalans en het verzorgen van de bloemen. Maar om de kerken te verwarmen en ervoor te zorgen dat het dak niet lekt, is geld nodig. Zodat u tijdens de vieringen en activiteiten er warm en droog bijzit.

Helpt u ons daarom onze geloofsgemeenschap in stand te houden? Om met z'n allen kerk te blijven zijn? Als u onze geloofsgemeenschap een warm hart toedraagt en samen met ons de verantwoordelijkheid daarvoor neemt, dan hopen wij op uw solidariteit en een (vaste) bijdrage. Veel dank daarvoor.

Antoniuskerk Nijnsel verwelkomt Vietnamezen

Door Lambert Verhoeven

Ouderen onder ons herinneren zich allemaal de gruwelijke Vietnam-(guerilla)oorlog die uiteindelijk in 1975 werd beslecht toen de gedemotiveerde Amerikanen zich na een hopeloze en niet te winnen strijd uit het verdeelde land terugtrokken. Het begrip 'bootvluchteling' ontstond in die tijd. Veel Vietnamezen op de vlucht kwamen deze kant in en Vietnam zelf is inmiddels al jaren een populair en van oudsher katholiek toeristenoord.

Op zondagmiddag 07 mei jongstleden werd in de Antoniuskerk in Nijnsel een bijzondere viering gehouden ter ere van Joseph Nguyn-Van-Mien die drie jaar geleden overleed. Als iemand in deze cultuur overlijdt, dan is er in eerste instantie een 'strengere' rouwperiode van honderd dagen die daarna nog wordt verlengd tot drie jaar. Vervolgens wordt, zoals in dit geval, de rouwperiode afgesloten met een eucharistieviering. Wij kennen, al worden ze schaarser, nog een mis met 'drie heren', hier waren er vier met als hoofdcelebrant pastoor Ta



Kim Thanh Binh. Op een gegeven moment kwam ik er achter dat ze dachten dat ik de lokale pastoor was. Ik stond op het punt dat zo te laten toen pastoor Bryan de sacristie binnenkwam. En hij duldt nu eenmaal geen concurrentie...

Ofschoon ik er natuurlijk niets van verstond, roerde de viering me tot tranen; zo sfeervol, zo intens met een prachtig koor waarbij de dames in stemmige lange gewaden waren gehuld. En grappig natuurlijk dat je in je eigen, volle kerk de enige blanke man bent. Dit voelde als Vieren in de puurste vorm.

Open Dag in d'n Himmel

Lest docht ik: "As d'n Himmel nie zu wijd waar,
en wa hendiger vur ons om te bereike,
en stel da ik oit in de geliggenheid waar,
zou ik daor 's gèr 'ne keer gaon kijke.

As ze daor 's van die "Ope dage" hiele,
waor dagge dan de sfeer vast pruuve mocht,
en dan speciaal vur de nog nie gesturreve ziele,
ging ik er zeker hinne, haj ik zo gedocht.

As ge erreges un kartje kost gaon kope
vur d'n intree en de reis en nog zo wa,
ik din 't méé, mar 'k zou wel hope,
da 'k in elk geval wel 'n retourtje ha.

Ik zou m'n oge goed de kost gaon geve
en 's kijke of de mense, die ik ken,
nao 'n volleges mijn idee vurbildig leve
daor ok werkeluk angekomme zen.

Ik kos dan denk ik nog 's goed verschiete.
God wit, wie 'k daor misschien wel mis,
of juist wél zie: een van die bandiete
van wie ik "de bestemming hel" host zeker wis.

Mar wa, as ik daor ok wa dierbare zou misse,
familieleje, kennisse, 'ne goeje vriend,
waor 'k me blijkbaar zo in kos vergisse,
da ze gin platske in d'n Himmel he'n verdiend?

Zou ik me meschien dan af gaon vrage:
"Pas ik zelluf wel in Petrus' kaartsysteem?"
Nou, dan zit ik tot an 't einde van m'n dage
toch wel mi 'n levensgroot probleem.

Dan stao me nog hul wa gepeins te wachte
en daor zit ik dan m'n hulle leve mee.
Nee, die "ope himmel dag" gedachte
is achteraf toch nie zo'n goej idee.

Laot ik 'r toch mar nie gaon kijke,
Ik wocht wel rustig tot 't munnen tijd is
en dan zal da allemol vanzelf wel blijke.
Ut is mar goed ok, da d'n Himmel vuls te wijd is.

Ad Louwers

Familieberichten

Overleden

Son en Breugel

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 13-04 | Jo Sanders – Bunthof
80 jaar |
| 24-04 | Jo Swinkels – de Gouw
80 jaar |
| 17-05 | Geert Dekker
93 jaar |
| 28-05 | Martha Alkemade
86 jaar |
| 10-06 | Harrie Verhappen
89 jaar |

Sint Oedenrode

- | | |
|-------|--|
| 01-04 | Annie van Gaalen – van
der Waals, 90 jaar |
| 06-04 | Lambert de Groot
81 jaar |
| 21-04 | Johanna Bok
83 jaar |
| 26-4 | An van den Hurk – Vos
93 jaar |
| 01-05 | Marie-Anne van de
Kamp – Baradel, 87 jaar |
| 12-05 | Johan van de Wetering,
91 jaar |
| 07-06 | Harry Hutschemaekers,
75 jaar |

Nijnsel

- | | |
|-------|---|
| 31-03 | Mien van den Heuvel –
Ketelaars, 95 jaar |
| 23-04 | Ronald Smith
87 jaar |
| 20-05 | Jac van Nostrum
93 jaar |

Doopsel

Son en Breugel

- | | |
|-------|--------------|
| 07-05 | Liv Sanders |
| 07-05 | Finn Sanders |
| 18-06 | Izzy Peeters |
| 24-06 | Olaf Smialek |

Sint Oedenrode

- | | |
|-------|------------------|
| 23-04 | Johan van Erp |
| 13-05 | Daphne Van Damme |

Nieuws uit het Parochiecentrum



Wat gaat de tijd toch snel

Inmiddels zitten we alweer een paar maanden op onze nieuwe plek aan de Borchmolendijk 19a, en wat bevalt het hier goed! Mooie lichte ruimtes en een fijne sfeer. Ook is er steeds meer aanloop en hebben er al diverse activiteiten plaatsgevonden.

De zomervakantie

Wist u dat wij in de zomerperiode gewoon geopend zijn?



U bent op werkdagen van harte welkom van 10.00u tot 12.00u.

De boekenkast

Zoals u in een eerder bericht van ons heeft kunnen lezen hebben wij op het parochiecentrum een mooie collectie aan christelijk boeken te koop. Misschien iets voor u tijdens de zomerperiode? Bij deze een aantal tips van ons:

Tijd voor God
Jacques Philippe



€9,75

Geloven in de Liefde
Pr. Jean C.J. D'Elbée



€13,50

Het katholieke geloof ontdekken (jeugdboek)
Uitgeverij Betsaida



€19,90

Via deze weg wensen wij u alvast een hele fijne vakantie, en een veilige reis mocht u nog weggaan.

Groetjes Evelien, Berdien & Chantal

Mysterie van ons geloof – Collectagebeden (6)

Door Bryan van de Mortel, pastoor



Aan het einde van de openingsritten, maar ook aan het einde van de altaarbereiding en aan het einde van de communieritus wordt er door de priester een kort gebed gebeden dat voor iedere Mis uniek en afwisselend is; de zogenaamde collectagebeden. Collecta is afgeleid van het Latijnse "collectare"; ons huidige Nederlandse "collecteren", maar deze gebeden hebben niets te maken met de collecte tijdens de Mis. Dit is dus geen collectepraatje.

De gebeden hebben wel alles te maken met de grondbetekenis van collecteren; het verwijst naar "verzamelen". De priester verzamelt echter geen geld, maar alle gebeden van de bijeengekomen gemeenschap. Dat is de belangrijkste functie van het collectagebed. Het openingsgebed en het gebed na de communie wordt bovendien voorafgegaan door een korte gebedsoproep: "Laat ons bidden." Hierna volgt een korte stilte die vervuld hoort te zijn van onze eigen persoonlijke gebeden. Na dit stille gebed worden al onze gebeden en intenties samengevat in een enkel gebed waarbij de priester alles voor God brengt. Het verzamelde volk antwoordt met een instemmend "Amen" waarbij duidelijk wordt dat dit gebed namens het gedoopte volk wordt gebeden.

De collectagebeden hebben allemaal dezelfde opbouw en zijn ook pareltjes voor meditatie. Ze richten zich altijd tot God de Vader (1) waarna in dankbaarheid wordt verwezen naar een bijzondere daad van God of gebeurtenis uit de Bijbelse geschiedenis (2). Vaak wordt daarbij verwezen naar het specifieke feest van de dag, het evangelie van een bepaalde zondag of de naam en daden van een heilige. Na het prijzen van de Vader en zijn zichtbare daden onder ons wordt God ook iets gevraagd door middel van een smeekbede voor het heden of de toekomst (3). Het gebed wordt beëindigd door een lange of korte slotformule (4).

Een voorbeeld hiervan is het openingsgebed voor het hoogfeest Maria Tenhemelopneming op 15 augustus. Bij dit gebed kunnen wij duidelijk de opbouw zien zoals deze hierboven is beschreven: *"Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God (1), Gij hebt de Moeder van uw Zoon, de onbevleete Maagd Maria, met ziel en lichaam ten hemel opgenomen (2). Wij bidden U: geef dat wij altijd bedacht zijn op wat hierboven is om eens te kunnen delen in haar glorie (3). Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen (4). Amen."*

Vakantie puzzel

De woorden uit de onderstaande puzzel lijken uit een andere taal. Dat zou goed passen bij de voorbereidingen op de zomervakantie... Maar eigenlijk komen alle woorden gewoon uit deze editie van de Ekster. De letters zijn alleen wat door elkaar geraakt. Zet de letters in de goede volgorde en vind zo de oplossing van de puzzel succes!

Hoot Geefs	H								T	
Meal Menu	E						E			
Atnos Uni		N	T					S		
Nucpmis Hotel	O			N					M	
Hair Coep	P							E		
KL Kersbaan	K				B				S	
Taiile	I		A							
Toostgeefst	O								T	
Varite One	R				V				E	
Poedols				P				L		

Uitkomst:

Heeft u de oplossing gevonden?

Stuur deze dan naar: **Borchmolendijk 19a
5492 AJ Sint-Oedenrode**, en maak kans op een leuke prijs.

De winnaar wordt in de volgende editie van de Ekster bekend gemaakt.



Een mooie Ritaviering in Boskant

Door Johanna van de Ven

Afgelopen zondag 21 mei werd in Boskant de feestdag van de Heilige Rita gevierd met een openluchtmis bij de kapel. De tuin rondom de Ritakapel lag er prachtig verzorgd bij en er waren mooie bloemen aangeplant op het pad naar de kapel toe. De openluchtmis was drukbezocht en een stralende zon zorgde er mede voor dat het aangenaam vertoeven was tijdens de viering. Pastoor Bryan van de Mortel ging in zijn overweging in op het leven van de Heilige Rita. Tijdens haar ziekbed vroeg Rita aan een verwante om een roos voor haar te plukken. Hoewel het winter was, vond deze toch een bloeiende roos en bracht die aan Rita. Dit is de reden dat er nog steeds rond de sterfdag van Rita, 22 mei, rozen gewijd worden. Aan het einde van de openluchtviering mocht iedereen dan ook een gewijde roos mee naar huis nemen. Ook werd aan alle aanwezigen een lekker kopje koffie aangeboden. Twee parochianen uit Boskant die altijd de viering bijwonen maar nu niet aanwezig konden zijn kregen door vrijwilligers een roos thuisbezorgd. Zij waren daar heel erg blij mee! Op deze manier wordt de herinnering aan Rita daadwerkelijk levend gehouden.



Bezoek de Oogstdankviering in Nijnsel!

Op zondag 06 augustus vindt bij Hoeve Strobol in Nijnsel het 13e Oogstfeest plaats. Tussen 11 en 17 uur is er op het uitgebreide domein van alles te genieten, met nadruk op het boerenleven van vroeger, hoe mensen toen leefden en welke materialen zij gebruikten om in het vaak harde boerenbestaan het hoofd boven water te houden.

Een mooie traditie is dat het Oogstfeest om 10.00 uur van start gaat met de Oogstdankviering, een bijzondere eucharistieviering in de open lucht met samenwerking van een 'gelegenheidskoor' samengesteld uit de parochiekoren en ook de Sonse gildes zetten hun beste beentje voor. Entree gratis en heerlijk om naar toe te fietsen.

Redactie

Ad Louwers
Johanna van de Ven
Piet Slegers
Lambert Verhoeven

Lay out

Marga Coojmans

Centraal secretariaat
Parochie heilige Oda
Borchmolendijk 19a
5492 AJ Sint-Oedenrode
Tel. 0413 477741
Secretariaat@heiligeodaparochie.nl

De volgende ekster
verschijnt zondag
01 oktober 2023