



Genoveva Berichten



Jaargang 10, nummer 3

maart 2023

Van de redactie

Wederopstanding

Het was op een prachtige zomerdag in 1959 dat in Breugel een groot feest aangericht werd. Mina de Bresser was 100 jaar geworden. Dat was voor die tijd een zeldzaamheid. Er werd een feestcomité samengesteld. Natuurlijk startten de festiviteiten met een H. Mis, waarna er een grote optocht gehouden werd, waaraan alle buurten van het toen nog kleine Breugel een bijdrage leverden. Mina werd in de tocht voorafgegaan door een aantal wagens en karren, waarbij elk voertuig een bijzonder moment uit haar leven uitbeeldde. Bij de Bonkelaer werd een tent gebouwd en het feest duurde drie dagen, zodat alle geledingen van de hoofdzakelijk boerengemeenschap konden deelnemen. Het was ook wat, Mina was in 1859 geboren, de tijd van Koning Willem III. *(Foto: Mina op 104-jarige leeftijd).*



Honderdjarigen komen nu veel vaker voor; ik hoorde vertellen dat er nu in ons land meer dan 2400 inwoners ouder zijn 100 jaar. Pas nog heeft een kranige oude vrouw haar eeuwfeest gevierd met het eigenhandig planten van een boom in het Vroonhovenpark. Ja, we worden nu veel ouder door de goede zorg. Gezegd wordt dat oude mensen niet graag

praten over de dood. Ik denk echter dat ze er wel over nadenken of prakkezeren. In de tijd van Mina gaf het geloof meer houvast en was het leven wat overzichtelijker. Priesters en verplegers die ernstig zieken naar de dood begeleiden ervaren dat mensen met een groot geloof wat makkelijker omgaan met het afscheid nemen. Die ervaring wordt ook gedeeld door de vrijwilligers in een hospice of een bijna thuis huis. Af en toe volg ik op zondagmorgen het TV-programma "Ik mis je". Nabestaanden staan dan op een meestal prachtig kerkhof bij het graf van een dierbare. Het valt vaker op dat ze diepgelovig zijn en denken dat ook wij eens verrijzen en onze dierbaren weer ontmoeten. Dat brengt ons bij de viering van het Paasfeest.

Worden gedoopt

7 mei **Liv**, dochter, en **Finn**, zoon, van Michiel Sanders en Dagmar Lucassen

Overleden

22 februari **Dien Verhagen-van den Hurk** (85)

27 februari **Ad van Oirschot** (76)

4 maart **Jeanne van den Hurk-Timmermans** (90)

18 maart **Stien Minten-Daniëls** (88)

Activiteiten voor en door kinderen in de Paastijd

Er zijn verschillende activiteiten voor de kinderen in deze Paastijd

Palmpasen

Met palmzondag begint de Goede Week. Dat is de week waarin christenen terugdenken aan de laatste dagen van het leven van Jezus. Om dit te gedenken zijn er voor de kinderen (en hun ouders) de volgende activiteiten:

Op woensdag 29 maart gaan we met de communicanten een palmpaasstok maken.

Op zaterdag 1 april a.s. van 14:00 tot 16:00 uur gaan we in Den Bauw palmpaasstokken maken met alle andere kinderen die ook een palmpaasstok willen hebben. We gaan dan een houten kruis



versieren en er daarna allerhande dingen aan hangen die iets vertellen over de laatste dagen van Jezus' leven. We zouden het leuk vinden als je ook meedoet. De kerk zorgt voor de benodigdheden. De mensen van de kerk zullen je helpen, maar je ouders mogen ook helpen als ze dat gezellig vinden.

Alle kinderen vanaf ongeveer vier jaar zijn welkom. De activiteit is gratis, een kleine vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Je hoeft je hiervoor niet op te geven, maar als je al zeker weet dat je 1 april komt, is het wel fijn als we weten hoeveel spulletjes we klaar moeten zetten. Dat kun je dan laten weten op sannie@heiligeodaparochie.nl



Op zondag 2 april zijn er twee vieringen. Een viering om 9.30 uur en om 10.45 uur een speciale familieviering voor gezinnen met kinderen. In die laatste viering houden we een palmpaasprocessie waarbij alle kinderen met hun palmpaasstok meelopen. Ook kunnen kinderen zich opgeven als ze een speciaal taakje willen uitvoeren, zoals bijv. een stukje lezen of collecteren of de gaven naar voren brengen. Ook hiervoor: sannie@heiligeodaparochie.nl

Paaswinkeltje

Tussen de twee Palmpaasvieringen op 2 april verkopen onze communicanten heel mooie eigen gemaakte paasspulletjes. Daar moet je snel bij zijn, want vorig jaar was in 15 minuten tijd alles uitverkocht. Het zag er dan ook heerlijk en heel mooi uit.

Ook dit jaar zullen onze communicanten extra hun best doen om zoveel mogelijk mooie en lekkere dingen te bakken, te maken, of te versieren om zo veel mogelijk geld bijeen te brengen voor hun goede doel: een vogelnest schommel voor de kinderen van de Emiliusschool hier in Son. Beste oma's, opa's en andere parochianen vergeet dus niet om op 2 april uw portemonnee mee te brengen!!!



Goede Vrijdag

Op vrijdag 7 april – Goede Vrijdag – is er om 16.00 uur een speciale kinderkrusweg in het processiepark in Nijnsel. Pastoor van de Mortel en diaken Cooijmans nemen ons mee langs de veertien staties van de krusweg. Kinderen dragen het krus. Wij luisteren naar het verhaal van de krusweg en samen bidden wij de gebedjes.



Mocht je niet naar deze viering kunnen komen dan is er die dag om 15.00 uur ook een kruswegviering in de Genovevakerk.

Pasen

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk is, gaan de kinderen op Eerste Paasdag - 9 april - eerst naar de kindernevendienst in Den Bauw. Daar kunnen ze kijken en luisteren naar het Paasverhaal. We lezen deze morgen hoe de vrouwen bij het lege graf aankomen en de schrik hen om het hart slaat. Maar hun ontzetting slaat om in blijdschap wanneer ze daarna ook Jezus zelf zien. Pasen betekent dat het leven doorgaat, dat er toekomst is. Daarom is het feest en wensen we elkaar 'Zalig Pasen!' Na de voorbeden komen de kinderen met hun knutsel weer in de kerk om de rest van de viering bij te wonen. Als de mis afgelopen is gaan we naar buiten om te kijken wat de paashaas in de tuin van de pastorie voor ons heeft weggelegd. Als alle eitjes gevonden zijn gaan we koffiedrinken in Den Bauw.

Help mee bij de opstart van SchuldHulpMaatje in Son en Breugel

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Mensen met schulden hebben soms een ander nodig om samen hun schuldproblemen effectief aan te pakken. Iemand die een luisterend oor biedt en zonder verwijten praktisch helpt. Geld geven heeft dan net zo weinig zin als een opgeheven vingertje. Veel effectiever is begeleiding door een deskundige en goed opgeleide vrijwilliger.



Al in 2010 hebben de landelijke kerken daarvoor SchuldHulpMaatje opgericht dat samenwerkt met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties.

Inmiddels krijgen bijna 10.000 mensen persoonlijke hulp van ongeveer 2000 gecertificeerde SchuldHulpMaatjes (vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en regio's in Nederland.

Samen met verschillende kerken in Nuenen en Son en Breugel willen we onderzoeken of ook hier SchuldHulpMaatje kan starten. We zijn op zoek naar enkele bestuursleden, een coördinator en schuldhulpmaatjes.

Op **woensdagavond 19 april** is er een informatieavond gepland. Heb je interesse in het werk van SchuldHulpMaatje of wil je weten wat het vervullen van één van bovenstaande rollen inhoudt, dan ben je van harte welkom.

Aanmelden voor de informatieavond kan bij Arndt van Ruremonde via avanruremonde@kpnmail.nl of tel.nr. 06-15539527.

Meer informatie op schuldhulpmaatje.nl

Wonderlijke 7

Lekker gemakkelijk, en gewoon leuk voor iedereen. Wie gaat er mee op ontdekkingsreis! Voor één dag samen op reis in een ander 'land'. All inclusive!

Jullie draaien tropenjaren als jong gezin. Je wilt helemaal in de wereld zijn. Je wilt je talenten inzetten en van betekenis zijn. Je voelt ook dat er meer is. Je voelt je aangetrokken door wie of wat ons te boven gaat, door God en door het wonderlijke leven van Jezus. Je wilt je kinderen iets hiervan meegeven. MAAR HOE DAN?

Ga met ons op ontdekkingsreis op 1 juli 2023 in park Orientalis in Nijmegen. Het doel is een antwoord op de HOE DAN vraag te vinden. De weg ernaartoe is spannend. Op deze reis van je leven kom je ze tegen, de Wonderlijke 7!

Voor wie?

Voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Papa's, mama's, opa's en oma's, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. Het programma ter plaatse duurt van 9.30 tot 16.00 uur.



Hoe gaan we reizen?

Wie ver weg woont kan met de bus worden opgehaald en thuisgebracht. Laat je parochie weten dat je gaat. Zo kunnen we groepjes maken voor busvervoer.

Programma

9.30 uur	Aankomst bij Cenakelkerk
10.00 uur	Opening van de dag in Cenakelkerk
10.30 uur	Ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 in Museumpark Orientalis
12.15 uur	Lunch (wordt verzorgd)
12.45 uur	Voortzetting Ontdekkingsreis
14.15 uur	Afsluitende viering in Cenakelkerk
15.15 uur	Gezellige afsluiting
16.00 uur	Vertrek

Aanmelden?

Vul het aanmeldingsformulier in op de website van bedevaart-organisatie Huis voor de Pelgrim:

www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/wonderlijke-7

De kosten voor de dag bedragen € 5,00 per persoon, inclusief lunch en busvervoer. Inschrijven uiterlijk 1 juni.

Er is een maximaal aantal deelnemers, dus wacht niet met opgeven!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leden van het kinderteam via het Oda secretariaat:

secretariaat@heiligeodaparochie.nl

PinksterChallenge

De PinksterChallenge is een unieke ervaring waarin je samen met je gezin Jezus' vrienden volgt in hun tocht voorbij de stilte en de eerste dagen van het christendom beleeft. Ga jij op zaterdag **20 mei** de uitdaging aan?

Offline gaan we aan de slag met verschillende puzzels, creatieve opdrachten en doe-opdrachten die je online steeds van ons krijgt. Doe mee met dit unieke en uitdagende avontuur. Beleef het verhaal van Hemelvaart en Pinksteren met je hele gezin.

Hoe werkt het?

Je speelt dit spel thuis, met je hele gezin (minimaal twee personen). De begeleider van de PinksterChallenge stuurt in een aantal rondes via



WhatsApp YouTube-filmpjes met verschillende challenges: puzzels, creatieve opdrachten en doe-opdrachten waarmee de deelnemers punten kunnen verdienen. Uiteraard wint het team dat de meeste punten weet te scoren.

Waar en wanneer?

Zaterdag 20 mei van 15.00 tot 17.00 uur

Meedoen?

Geef je op voor 17 mei via secretaaat@heiligeodaparochie.nl.

Vermeld daarbij "PinksterChallenge". Geef jullie zelfbedachte pakkende team-naam door, jullie voor- en achternamen en Whatsapp-nummer.

Na 17 mei zullen verdere instructies volgen.



Uit het overleg van de Torengroep en de Redactie

Geluid in de kerk, gebruik headset

Om het geluid in de kerk te verbeteren hebben we pastoor van de Mortel gevraagd om voortaan een headset te gebruiken i.p.v. de losse microfoon op het altaar. We hopen dat dat effect heeft.

Kindernevendienst

Met ingang van maart is er tweemaal per maand een kindernevendienst in de Genovevakerk n.l. op de eerste en derde zondag van de maand. De familieviering in de Martinuskerk blijft op de vierde zondag van de maand.

Goede Week

Palmzondag zijn er twee vieringen in Breugel; om 09.30 uur de gewone viering en om 10.45 uur een gebedsviering voor communicanten en

gezinnen met kinderen. Tussen de beide vieringen verkopen de communicanten paasspulletjes voor het goede doel.

In de Goede week worden de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag – Het zogenoemde –“Paastridium“ gehouden in de Martinuskerk.

Wel is er een kruiswegviering op Goede Vrijdag om 3 uur hier in de kerk, waarbij het Gregoriaans koor zijn medewerking verleent. Het kerkkoor gaat zingen in de Martinuskerk op Goede Vrijdag.

Op Eerste en Tweede Paasdag zijn de vieringen gewoon om 09.30 uur.

Openluchtvieringen

Op 7 mei is er om 09.30 uur een openluchtviering bij het kapelletje in de Kuilen. We hopen dat er bij de familie van Eck koffie gedronken kan worden.

Op 18 mei, Hemelvaartsdag, is er om 11.00 uur een openluchtviering bij de kapel aan de Beverlaan.

Mocht het tijdens een van bovenstaande dagen regenen, dan is de viering gewoon in de kerk.

Herstel vernielingen na diefstal

De regenpijp is inmiddels vervangen, maar het lood op het dak moet nog worden vervangen. Het liefst door iets anders. We hebben een aanvraag gedaan om het te laten herstellen. De toerengroep zal een offerte aanvragen en die dan doorsturen naar het bestuur voor goedkeuring.

Digitale GenovevaBerichten in kleur

De GenovevaBerichten zijn ook digitaal in kleuren te zien op de website van de Odaparochie (www.heiligeodaparochie.nl) onder het kopje “Nieuws - Nieuwsbrieven”.

Ook is er de mogelijkheid om de GenovevaBerichten digitaal te ontvangen. Geef dan uw emailadres door aan Ad Louwers: adlouwers@kpnmail.nl



Er zijn in uw familie of omgeving ongetwijfeld ook parochianen die bij ziekte wel een kaartje of bloemetje verdienen. Als u dat vindt, zou u dan even contact willen opnemen met een van de leden van de Torengroep, zodat we er voor kunnen zorgen.



Planning Goede Week 2023

1 en 2 april

Palmzondag

- 19.00 uur Antoniuskerk - eucharistieviering
9.30 uur Genovevakerk - eucharistieviering
10.45 uur Genovevakerk - gebedsviering voor kinderen
11.00 uur Martinuskerk - eucharistieviering

6 april

Witte Donderdag

- 19.00 uur Martinuskerk - eucharistieviering
aansluitende aanbidding

7 april

Goede Vrijdag

- 15.00 uur Martinuskerk - kruisweg
15.00 uur Genovevakerk - kruisweg
16.00 uur Processiepark Nijnsel – kruisweg met kinderen
19.00 uur Martinuskerk - herdenking van het lijden en sterven van de Heer

8 april

Paaswake

- 21.00 uur Martinuskerk - Paaswake

9 april

Hoogfeest van Pasen

- 9.30 uur Genovevakerk - eucharistieviering met kindernevendienst in Den Bauw – na de viering eieren zoeken
9.30 uur Antoniuskerk - eucharistieviering – na de viering eieren zoeken
11.00 uur Martinuskerk - eucharistieviering

10 april

Tweede Paasdag

- 9.30 uur Genovevakerk - eucharistieviering
11.00 uur Martinuskerk - eucharistieviering

Wat is Pasen ook alweer?

Test uw kennis

Pasen is voor veel mensen een feest van eieren in het voorjaar. Maar van oorsprong is het natuurlijk een religieus feest. Hoe zat het ook alweer? Tien vragen (en onderaan de antwoorden).

1. **Wie van de apostelen verraadde Jezus?**
A Judas
B Mattheus
C Petrus
2. **Op welke dag stierf Jezus aan het kruis?**
A Witte Donderdag
B Goede Vrijdag
C Eerste Paasdag
3. **Hoeveel apostelen had Jezus?**
A Tien
B Elf
C Twaalf
4. **Voor hoeveel zilverstukken verraadde Judas Jezus?**
A 3
B 10
C 30
5. **Op welke dag genoot Jezus Het Laatste Avondmaal met zijn apostelen?**
A Witte Donderdag
B Goede Vrijdag
C Eerste Paasdag
6. **Hoe heet de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Eerste Paasdag?**
A Witte Zaterdag
B Stille Zaterdag
C Zwarte Zaterdag
7. **In België en Frankrijk worden de eieren niet door de paashaas gebracht maar door...**
A Vliegende kerkklokken
B Een kuikentjesfamilie
C De paashaan
8. **Oh ja, en wat vieren we eigenlijk met Pasen?**
A De kruisiging van Jezus
B Jezus' wederopstanding

- C De neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen
D Het voorjaar, dat alles in bloei is
9. **Wat betekent de uitdrukking “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen”?**
A Dat het dubbel feest is
B Dat iemand heel erg in de war is
C Dat iets nooit gaat gebeuren
10. **Tot slot een bonusvraag: hoeveel calorieën zitten er in een paaseitje van melkchocolade?**
A 15 kcal
B 45 kcal
C 95 kcal

Goede antwoorden: 1A, 2B, 3C, 4C, 5A, 6B, 7A, 8B, 9C, 10B.



Power of Fire

Een van de hoogtepunten van de vormselvoorbereiding is elk jaar weer de Power of Fire. Deze dag wordt georganiseerd door Jong Bisdom Den Bosch. Vormelingen uit alle hoeken van het bisdom komen op de eerste zaterdag na Pasen samen. De dag begint met een viering in de Sint Jan. Daarna volgt er een creatief programma, waarin de vormelingen op allerlei manieren bezig zijn met elkaar en met het geloof. Dit jaar zullen ze met een hele reeks vragen en opdrachten de stad in gestuurd worden. Wat wel hetzelfde blijft is de lunch in de tuin van het Sint-Janscentrum, waar ze zich ook nog eens lekker kunnen uitleven op allerlei springkussens. We hopen dat onze vormelingen op deze dag het jonge gezicht van de Kerk mogen ervaren en zien dat ze ook in deze tijd niet alleen staan in hun geloof.



Verloren geloof

As we ons mi Posse an de toffel zette,
zo mi de keinder en 't jonger spul,
en mi 't hul huishouwe dan gourmette
heurde onder 't braaie hul wa fleuwekul.

Mar as we allemol zèn uitgeëte,
dan buurte we zu nog wa deur.
Dan laot opa toch wir over vruuger wete:
hoe stonne we d'r toen oit veur.

Zo hakkut vurrig jaor over de vaste,
en de kruisweg, dietur mi de Posse wier gedaan.
en da we ginge biechte om ons te ontlaste.
Da moes van de pastoor en ok de kapelaan.

De klènste zaat al over z'n mobiel geboge,
mar keek me toen hul efkes aan,
en vroeg toen, ut is ongeloge:
"Opa, wa is da, unne kapelaan?"

Ad Louwers



Opzeggen of aanmelden van GenovevaBerichten:

adlouwers@kpnmail.nl of 06 14191522 / 476142.

De volgende GenovevaBerichten verschijnen op 2 mei.

Kopij s.v.p. voor 25 april naar m.verbruggen.1@kpnmail.nl